

Interview Alie van Leeuwen

Jeugd/School

Alie is geboren op de Bronhoeve op 17 juni 1933 als tweede dochter van Henk van Leeuwen en Neeltje Sonneveld, een jaar na de brand 19 juli (op de verjaardag van haar vader) die door hooibroei is ontstaan. Haar oudste zus Geertje is 4 jaar ouder en Dit is haar 2 jaar jongere zus. Alie heeft de lagere school doorlopen en heeft daarna nog een half jaar op de huishoudschool gezeten. In de oorlog ging ze lopend over de ka naar school, niet op de fiets want de Duitsers konden die invorderen. Na de oorlog kon ze weer op de fiets naar school. Ze heeft op meerdere plekken op school gezeten. Eerst in de Hoofdstraat en daarna bij Stapper (Herenweg) in de schuur.

Ondanks de crisisjaren heeft ze een mooie jeugd gehad.

Toen ze van school af was (15 jaar) ging ze bij haar vader op de boerderij werken, die 40 koeien, jongvee en varkens had. Ze hielp ook met het melken en moest 's-morgens om 4.30 uur opstaan.

Het hooibouwen gebeurde eerst nog met de paarden, later met de tractor en andere machines. Ze hield van het zware werk op de boerderij, dit deed ze liever dan haar moeder helpen in huis.

Voor het werken op de boerderij werd ze de eerste jaren niet betaald. Ze heeft tot haar 33^{ste} thuis gewoond.

Toen ze 18 jaar was mocht ze van haar ouders naar dansles. Ze is ook nog een half jaar in Zwitserland geweest. Dit was een uitwisseling van de plattelandsjongeren. Ze heeft nog steeds contact met deze mensen uit Zwitserland. Ze heeft voor deze uitwisseling nog een cursus Duits gedaan, wat vrij modern was in die tijd.

De opa en oma van Teun de Lange (haar man) woonden aan het huidige Windepad. Teun kwam daar regelmatig op bezoek en kwam op een gegeven moment hooibouwen bij hun op de boerderij. Zo hebben ze verkering gekregen. Zijn getrouwd vanuit de nieuwe bungalow van haar ouders (Ridderbuurt 22) en gingen daarna in hun huidige woning wonen. Ze liepen over het land van Brak naar hun huis (het Windepad was er toen nog niet).

Vrouw Brak (Beppie) vond het niet altijd even leuk dat ze over hun land naar huis liepen, maar anders moesten ze helemaal om met de auto.

Ze heeft voor haar trouwen nog 1 jaar bij Jaap van Leeuwen, zoon van de jongste broer van haar vader, gewerkt als huishoudster. Jaap was toen nog niet getrouwd.

Na haar trouwen (in 1966) met Teun de Lange ging ze nog 1x in de week naar haar ouders in de buurt om haar was te doen want zelf hadden ze nog geen water en electriciteit.

Opgroeien in de buurt

Alie heeft het als heel positief ervaren om in de buurt op te groeien. Ze speelde volop met de buurtkinderen; als de stallen in het voorjaar waren schoongemaakt maakten ze daar van oude stoelen, kleden etc. een echt huis van, speelden met poppen en waren uren zoet hiermee.

Ook gingen ze vissen met een bonenstaak (wilgentak) en een stuk draad met een kromme spelt als haakje. Soms aten ze de gevangen vis (gebakken door haar moeder) lekker op.

In de winter mochten ze niet op het ijs voor het sterk genoeg was. Als ze uit school kwamen gingen ze tot het donker schaatsen op de vijver en sloten rondom het huis. Toen waren het nog echte winters met soms heel veel sneeuw, zoals in 1944/1945.

Ze hadden veel contact met de familie Wassenaar, Alie vooral met Gerard, de meisjes Straathof en de kinderen Dekker, vooral met An.

Ze gingen niet naar buurtavonden en er was weinig contact met het voorend.

Ze heeft zwemmen geleerd in de sloot/vijver voor hun huis.

Onderscheid

Er was toen veel onderscheid tussen hervormd en katholiek en ook tussen boeren en arbeiders. Bij hun op de boerderij werden de arbeiders echter niet als minderwaardig beschouwd.

Haar vader had meestal 2 arbeiders in dienst en haar moeder een dienstbode.

De knechten die ze zich nog kan herinneren zijn Teun en Gerard van Rijn, Wim Broere, Gijs Vrolijk en Reinier van der Louw. Reinier was zwarte handelaar in vlees en heeft hiervoor in de bak gezeten.

En ook Dries en Floor (zoon) van Dolder hebben bij haar vader gewerkt; zij woonden in het huisje wat bij de boerderij hoorde; het was een gezin met 9 kinderen. Haar vader en moeder stonden op gelijke voet met de arbeiders, ze gingen dan ook met een gerust hart een dag uit omdat de arbeiders de zorg voor de boerderij zonder enige moeite overnamen. De inwonende dienstbodes en knechten sliepen in de meidenkamer en knechtenkamer. Ze aten gewoon mee aan tafel.

Oorlog

Ze was 6 jaar toen de oorlog uitbrak. Zij hadden eten genoeg. Er werd veel melk verkocht (0,25 cent per liter) aan mensen die weinig eten hadden.

De Duitsers hebben 10 dagen bij hun in huis gezeten. Ze hebben een half jaar 3 onderduikers gehad (studenten).

In mei 1945 was het feest. Optochten, kinderspelen enz, de buurtvereniging organiseerde dit.

Windepad

In 1979 is het Windepad aangelegd. Dit o.a. in het kader van de werkverschaffing en de verbinding tussen Alphen en Ter Aar.

Haar vader is boer gebleven tot 1965. Heeft toen 6 hectare land gekocht van de boerderij die hij pachtte van een landheer uit Wassenaar, op welk land hij een bungalow heeft laten bouwen; in die tijd was het een heel moderne bungalow. Met zijn vrouw heeft hij er nog 22 jaar gewoond en hij alleen tot hij stierf in 1995.

Hij is -op 4 weken na- 99 jaar geworden.

Nadat hij van de boerderij vertrokken is heeft Jaap van Leeuwen de pacht overgenomen en woont er nog steeds.

